



II. NATUURBEHEER



Werkdag in de Kleiputten op 23 augustus



Dit jaar heeft het voeten in de verschroeide aarde gehad. Voorzien op 9 augustus, vonden we het veiliger, gezien de hittegolf, om de fysieke inspanning te beperken tot het heffen van een glas thuis in de "koelte". Een gokje gewaagd dus en, jawel, de weergoden waren ons veertien dagen later gunstig gezind met aanvaardbare werktemperaturen. Maar dat hadden jullie in het inleidertje al kunnen lezen. Anders dan wat ik daar schreef, hier toch nog een sfeerverslagje. Aalscholvers en blauwe reigers ruimden plaats toen we met een tiental het maai- en opruimwerk startten. Zonder technische pannes van beide bosmaaiers en bedienaars was tegen de middag

het wandelpad van ingang tot uitgang gemaaid, en grotendeels geruimd. De knotwilgen hadden allen een beurt gekregen en hinderlijke takken weggesnoeid. Hoewel bewolkt, leek het in de Kleiput soms op een wedstrijd 'mister wet shirt' - de enige aanwezige miss kon jury spelen... Zelfs Eric Blancke, achter het oog van de filmcamera, kon aan de nattigheid niet ontkomen.

Wim had voor natjes en droogjes gezorgd, een niemand ontbrak op het appel om het zweet door te spoelen en van de rustpauzes te genieten. Vanaf dan werkte ook de zon volop mee maar zonder de werklust te temperen. Atalanta's, blauwtjes, landkaartjes en luzernevlinders animeerden mee. Na de middag maaien in de bramen, een doorgang forceren in het rietveld, het uitzicht vrijmaken voor de observatiehut, boomopslag tussen de reuzenpaardenstaarten verwijderen. Maar vooral vele handen (met veel te dunne handschoenen) om alles tot bij de container of houtstapels te brengen leverden prachtwerk. Die container voor groenafval was veel te snel overvol waardoor Dirk, pas toegekomen, al dadelijk



het volle pond moest geven om de hoop wat te laten zakken. Hij bewees met klasse dat hij zijn gewicht in goud waard was. Weer konden tientallen volle kruiwagens er bovenop uitgekieperd worden.

Tegen 4 uur werden rieken, krauwels, harken, kruiwagens en zelf de bijltjes erbij neergelegd. We waren (en sommige zaten) er doorheen. Het geeft een goed gevoel te zien wat met vrijwilligers weer verzet is geweest en daar dank ik nogmaals alle 15 medewerkers van harte voor! Meer dan 20 boerenzwaluwen kwamen dan plaats innemen, en aalscholvers toerden alweer ongeduldig rond om hun stek terug in te nemen.

Piet Desmet