

NATUURBEHEER



WINTERWERKDAGEN IN DE MANDELHOEK

Na het (te) vele eten en drinken van de voorbije eindejaarsfeesten kunnen we best wat energie (kilo's) kwijt. Dit kan op een "gezonde, gezellige en nuttige" manier in het natuurreserveaat de Mandelhoek tijdens de vier geplande winter-werk-zondgen.

13 - 20 - 27 januari 2002 en 3 februari 2002, telkens van 9u00 tot 12u00.

"Gezond":

Lekker zwoegen en zweten in de winterse natuur.

"Gezellig":

Natuurlingen, die zwoegen en zweten tijdens hun vrije tijd (doen ze te weinig beroepshalve???) met als beloning broodjes met soep en of een ander drankje.

"Nuttig":

Kappen, knotten, zagen, sleuren in functie van de natuur.

Eigen materiaal, zoals bijl en zaag, zijn welkom.

Larzen en handschoenen zijn wenselijk.

JE KOMT TOCH OOK!!!

Graag vooraf een belletje, op het nummer 051/304731, kwestie van voldoende foeragement.
Jacqui Stragier.

NESTKASTENACTIE



Wanneer? Op zaterdagmiddag 12 januari 2002 om 13u30

Waar? Verbrandhofstraat 130, 8800 Roeselare
Bewegwijzering vanaf de Rijksweg zal aangebracht worden.

Wat nodig? Hamer, tang, schilderborstel.

Op deze gezamenlijke doeactiviteit, die geschikt is voor het ganse gezin, willen we op een gezellige manier enkele verschillende nestgelegenheden, voor onder ander koolmees, pimpelmees, gierzwaluw en vleermuis, in elkaar timmeren en van een beschermende laag voorzien. Natuurlijk is er ook voor de inwendige mens een versnapering voorzien, onder de vorm van warme chocolademelk en cake, een kwestie van alles in een gezellige en ontspannen sfeer te laten verlopen.

De gelegenheid wordt ook aangeboden om per gezin een zelf in elkaar getimmerde nestkast, tegen een spotprijs van €5 (normale prijs €9), mee te nemen naar huis om in eigen tuin te laten dienen als woning voor onze gevederde vrienden, de meesjes.

Voor meer informatie: Van Eeckhoutte Freddy, 051/747105.

DAG VAN DE NATUUR

Werkdag in de Kleiputten, 17 november 2001

Vandaag maakte ik vooral kennis met de klei van de Kleiputten. Naast het bekende maai-, graai-, snoei- en sleepwerk, werd ditmaal ook het graafwerk wat opgepoetst. De ijsvogel is een vaakgeziene gast in het reserveaat, maar wij (en waarschijnlijk ook de vogel zelf) vonden het spijtig dat het alleen bij visjes vangen bleef. Van broeden is nog geen sprake. In feite kunnen we hem/haar geen ongelijk geven: er zijn namelijk geen rechte oeverwanden in het gebied en dit is voor een veeleisende ijsvogel hoogst noodzakelijk!

Als gastheer voelden wij ons dus wat schuldig en daarom startten wij die ochtend zwierig en opgewekt met het uitgraven van zo'n rechte wand in de oever. Een fluitje van een cent zo dachten wij, tot we de spade in de grond staken en vooral weer probeerden uit te trekken: klei plakt! Aan zowat alles: spade, andere klei, kleren,... Het is ons uiteindelijk gelukt, maar naar het einde toe verliep het toch wat minder gezwind. En de poging om de nesttunnel, die de ijsvogel eigenlijk zelf moet graven, ook nog uit te boren, gaven we snel op. Het zou zonde zijn moest de vogel zich vervelen.

Rond de middag werd zoals steeds de lekkerste hutsepot (dank aan Anna en Lieve) van het Westelijk Halfrond voorgeschoteld (dé reden om naar de werkdag te komen), maar ditmaal (en pech voor al diegene die er niet waren) was er voordien een heuse receptie. De Bond voor Grote en Jonge Gezinnen en Stad Roeselare zorgden voor organisatie en animatie. Wij konden van al het lekkers, muziek, speeches en een warme kachel (!) mee genieten.

Na de middag waren de rangen van enthousiaste Bondmedewerkers danig uitgedund; het zware ploeterwerk van de voormiddag had z'n tol geëist. Maar alle te planten knotwilgen staan er en die van vorig jaar kregen nog hun snoeibeurt. In het reservaat vierden we nog steeds onze lusten bot op het verdere riet maaien, strooisellaag weghalen, kappen en wegslepen. De container kreunde, naar het einde van de dag toe, onder zijn overvolle lading.

Moe, uitgeteld en ook een beetje kreunend, sloften we toch zeer voldaan naar huis.

Peter Desmet

Aan de slag in de Kleiputten Rumbeke

Onder impuls van BGJG, de provincie, de stad en talrijke milieugroeperingen kreeg de Dag van de Natuur ook in Roeselare weerklank. De artistieke en groene vingers ontmoetten elkaar aan De Kleiputten. Nogal wat (jonge) gezinnen met kinderen waren op de afspraak. Gewapend met spade en laarzen staken zij de handen uit de mouwen voor onderhoudswerken in het natuurreservaat en de aanplanting van nieuw groen op een afgewerkt gedeelte van de stortplaats.

Op de Dag van de Natuur klonk een luid pleidooi voor meer (bos)groen in de stad. "Alles draait rond de letter G van gezin en groen. Bij de Bond weten wij dat Roeselare rijk is aan gezinnen. Maar wij stellen tegelijk vast dat de stad heel wat armer oogt als het over groen gaat. Toegegeven, een inhaalbeweging is bezig. Maar wij moeten op dezelfde weg verder gaan en het is evident dat gezinnen daarbij een belangrijke rol spelen. Naast woon -en werkgelegenheid moeten wij blijven waken over een leefbaar Roeselare" aldus Dirk Vandewalle van BGJG. Gedeputeerde Jan Durnez bevestigde "de planmatige komst" van nieuw groen in Roeselare in het laatste decennium.

Het groenareaal in Roeselare steeg trouwens op de Dag van de Natuur. Op een afgewerkt gedeelte van de stortplaats De Kleiputten liggen vier hectare klaar om te beplanten. Het startschot voor het karwei klonk op de Dag van de Natuur met de aanplanting van een haag op het terrein. De aangeplante boord van bosheesters telt veldesdoorn, sleedoorn, hazelaar, lijsterbes en Gelderse roos. De stadsdiensten planten het terrein straks volledig op. In het verlengde van het nieuwe groen liggen nog een zes hectare te wachten om verder aangeplant te worden in de nabije toekomst.



IJSVOGEL

Ijsvogels

"De aanleg van een boomgaard langs de Babilliestraat is een stap in die richting. De aanplanting van een haag en het inzaaien van de bloemenweide zijn al achter de rug. In de komende dagen worden een honderdtal bomen van een dozijn verschillende fruitsoorten aangeplant" voorspelt schepen Omer Hoorne die op de Dag van de Natuur tevens over de vloer kwam in het natuurreservaat De Kleiputten. Daar werden riet gemaaid en broedplaatsen voor ijsvogels aangelegd. En Natuurpunt Mandelstreek ging op pad voor de grote schoonmaak van ruim honderd nestbakken voor steenuilen.

H.W.R. Knipselkrant maandag 19 november 2001

NIEUW GROEN IN DE GROND

De Dag van de Natuur krijgt op zaterdag 17 november ook in Roeselare een luide weerklank. Verscheidene lokale groeperingen zetten de schouders onder het milieuvriendelijke initiatief voor groot en klein. Natuurpunt Mandelstreek steekt de handen uit de mouwen voor een grote schoonmaak van zijn nestbakken voor steenuilen. Jong en oud planten ondertussen struiken en knotwilgen in de groene long van De Kleiputten. In de marge heeft allerlei randanimatie plaats in een tent op een boogschuit van het Roeselaarse natuurreservaat.

De Dag van de Natuur is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG), de provincie en de West-Vlaamse milieufederatie. De vertrouwde werkdag voor de natuur en het landschap laat de gezinnen kennis maken met natuuronderhoud aan de hand van talrijke doe-activiteiten die artistieke creativiteit combineren met vorming. De affiche is opvallend langer dan vorige keer. "Het financiële ruggesteuntje van de provincie heeft daar mee te maken", vertelt Dirk Vandewalle van De Wijze Eik onder BGJG-vleugels. "Ook de stad sprong vlug op de kar. Samen met meer dan tien plaatselijke verenigingen. Het zenuwcentrum zou het Sterrebos worden. Door omstandigheden moesten wij dit idee uiteindelijk los laten"

"In de plaats slaan wij onze tenten aan De Kleiputten op." Daar heeft een gezinsplantdag plaats op zaterdag 17 november, vanaf 9.30 uur tot 1.30 uur. Op een afgewerkt gedeelte van de stortplaats in De Kleiputten gaat een struikengordel van heesters en knotwilgen in de grond. "Roeselare heeft niet veel groen. Toegegeven, een inhaalbeweging is bezig. Maar de eindmeet is nog ver en het is evident dat gezinnen een voorname rol vervullen om de uitdaging tot een goed einde te brengen. Naast woon- en werkgelegenheid moeten wij blijven waken over een leefbaar Roeselare", pleit Dirk Vandewalle van De Wijze Eik.

Steenuilen

Ook Natuurpunt Mandelstreek steekt op zaterdag 17 november de handen uit de mouwen. "In vijf jaar installeerden wij pakweg 115 nestbakken voor steenuilen binnen een straal van tien kilometer rond Roeselare", legt Piet Desmet uit. "De nestbakken van eigen makelij werden ook de eigen achterban geplaatst. Die inspanningen moeten uiteraard de steenuilenpopulatie in de streek doen groeien. Die opdracht lukt aardig. Tijdens het eerste jaar was slechts tien procent van de nestbakken door steenuilen bewoond. Dit cijfer steeg ondertussen tot gemiddeld 45 procent. Na elk broedseizoen moeten de nestbakken worden gereinigd. Dit karwei doen we op de Dag van de Natuur. Natuurpunt Mandelstreek houdt tevens een doorlopende opruimactie in het natuurreservaat De Kleiputten. Vlakbij is het zenuwcentrum van de Dag van de Natuur. In de tent langs de Babbilliestraat hebben allerhande randactiviteiten plaats. Het gaat van bosvertellingen door Yves Bondue over knutselen met klei tot infostands over thuiscompostering of WWF. De vzw Leefmilieu serveert chocolademelk voor de kleinsten. Vanaf 11 uur krijgt de Dag van de Natuur hoog bezoek over de vloer. De receptie met referaten wordt muzikaal opgeluisterd door het jeugdkoor Vox Musica en Rondom Drie.

Herwig Willaert

Zondag 18 november, 2de dag van de natuur:



STRENI III.

Met een 15 tal personen, verdeeld over verschillende auto's werd de wijde omgeving van Roeselare afgezocht naar steenuilenbakken, die nog een bijkomende beurt moesten ondergaan.

Die uilenbakken moesten na een broedbeurt gereinigd worden, anderen moesten hersteld of opnieuw geplaatst worden. Het is een arbeidsintensieve bezigheid waarbij ladders, vers zaagmeel als nestmateriaal en werkmateriaal van pas komen. Wij hadden gelukkig goed weer en bovenal een uitstekende ploeg die van aanpakken weet. Zo werden tientallen nestbakken gecontroleerd. Aan al deze medewerkers moet de natuur rond Roeselare hartelijk dank zeggen. Immers als de steenuilenpopulatie in onze regio er

in 2002 opnieuw iets beter zal worden, dan is het aan deze mensen te danken!!

Deze medewerkers werden voor hun inspanning toch ook beloond. Van verschillende groepen hebben wij vernomen dat de volwassen uilen de nestbakken zo knus vonden dat zij niet bereid waren deze te verlaten om ze te laten reinigen. Ze lieten zich gewoon vastpakken terwijl hun woning een grondige beurt onderging. Het is een intense natuurbeleving en ervaring deze prachtige vogels in hun citroengele ogen van heel dichtbij te kijken. Dit geeft een kick waarbij de echte natuurbeschermer toch moet besluiten verder te gaan om deze schoonheden van de nacht te blijven beschermen.

De chauffeurs, die met hun wagen die dag vele kilometers hebben verreden moeten zich bij onze penningmeester, Frans Roels, melden zodat hij op hun bankrekening een bedrag van 500 BEF of 12,40 euro kan overschrijven.

Ingelaere Pol