

Ledenfeest in een nieuw kleedje



Veel medewerksters en medewerkers onder de hoede van Vera hadden de handen uit de mouwen gestoken om eens een ander ledenfeest te bouwen.

Het zaaltje in De Hazelt zag er feestelijk uit en alles wat we aangeboden kregen was overheerlijk. De ambiance was aanstekelijk. Dat kwam niet alleen door het aperitief (waar Adhemar ook voor iets tussen zat) en de wijn maar Pol en zijn staf hadden een uitstekende kwis in elkaar getimmerd.

Gemakkelijk ?

Zeker voor Pol die alleen maar de vragen moest stellen alhoewel zijn forse stem bij het einde wel wat aan rust toe was. Ook voor de leden van de jury die zich verkneukeld hebben in onverwachte en bizarre antwoorden: heel wat nieuwe diernamen werden uitgevonden, gletsjers werden van het ene continent naar het andere gesleept en zelfs de reservaten in ons eigenste West-Vlaanderen werden grondig herschikt. Van vernieuwing gesproken...

Gemakkelijk ?

Niet voor onze groep. Zwaarder examen hebben we nooit eerder meegemaakt. Terwijl de vragen op ons afgevuurd werden zaten we al de mogelijke antwoorden te wikken en te wegen tot ons verstand er haast stil bij stond. Helemaal stil viel het als we ons ondertussen nog moesten verdiepen in de tussendoortjes die we voorgeschoteld hadden gekregen. Lucienne informeerde reeds naar de datum van de tweede zitting. Maar we hebben heel veel bijgeleerd. En nog veel meer leute gehad... In anderhalf uur was de kwis afgelopen. Wedden dat de makers ervan er langer over gedaan hebben.

Bij de overgrote meerderheid viel de vernieuwing in de smaak. Kritische geluiden kunnen enkel een aansporing zijn om volgend jaar nog beter te doen.

Een pluimpje en heel veel dank aan allen die een pootje hebben uitgetoken.

Frans Roels

Oude spoorwegberm Roeselare-leper - Schrijf hem vrij!

Zoals je reeds in het vorig nummer van Door Weer en wind kon lezen, blijven de aanslagen op dit traject aanhouden. Wie op 23 november meewandelde voor ons ledenfeest, kon merken dat dit wandelpad zich spontaan tot een smalle maar bijzonder mooie natuuras is gaan ontwikkelen. Om die oude spoorwegberm een betere bescherming te geven, maakten we een voorbeeldbrief op die we naar de provinciale en plaatselijke politici willen sturen. Binnenkort staat die ook op onze website of kan je die bij Pol of mij vinden. Hoe meer we de beleidsmensen hiervoor op hun verantwoordelijkheid wijzen, hoe groter de kans dat die groene as behouden en beschermd wordt. Als je er iets voor wil doen, klim dan nu in je pen!

Piet Desmet