

**Day van de Natuur : Aanplant van de snoeproute**  
**Zondag voormiddag 21/11/04**

Wat eerst een prachtproject 'snoeproute voor mens en dier' zou worden werd uiteindelijk een sterk afgeslankte versie.

Op zondagvoormiddag werden een honderdtal vruchtdragende struiken aangeplant langs de oevers van de Babilliebeek ter hoogte van de Kwadestraat te Rumbeke.

Een honderdtal personen van allerlei strekkingen (scholen, families, stadsbedienden, schepenen, gemeenteraadsleden en natuurliefhebbers,..) kortweg een bont allegaartje trotseerden de vroege ochtendkoude om te planten. Na de toespraak van de schepenen, een slokje warme chocolademelk en een zakje snoep werden de genodigden nog vergast op een kleine receptie.

Met veel moeite en strijd kregen we er toch een streepje groen bij.

Dirk Vandewalle.

