

NAMIDDAG : de Broekelzen.

13u50 : we gaan terug op stap en genieten even buiten de dorpskom van een glooiend zomers heuvellandschap. Een zwartkop jubelt zijn melodieën uit. Een fitis danst zijn liedje af. Op de weg trippelt een witte kwikstaart. Een graspieper is aan trilsippen. Een ros gestreepte sperwer glijdt boven de bosrand. We horen de heggemus tsisippen, en de grasmus krastjiepen. Een groene specht lacht zijn kuren uit. Een bont zandoogje dartelt boven de grasberm Een kneutje kwettert boven in het struikgewas.

We klimmen de glooiende zonnige heuvels met bos- en akkerlanden op Boven slaan we rechts af. Twee zwarte wouwen kruisen boven een torenvalk.

We steken de baan over. Weer krijgen we de grijze rug van een witte kwik in 't vizier. We hebben het geluk van enkele dartele vlinders te bewonderen: een geel citroenvlindertje, een wit oranjetipje, een bont zandoogje. Te velde ontdekken we nog de boshyacint, de anemoon en de paardestaart. Een rode dagpauwoog fladdert boven de beemd weg en een zeldzaam plaatje: twee koolwitjes zijn rustig aan 't paren. Verderop krijgen we nog een merkwaardig toneel: twee baltsende roofvogels. We horen een specht roffelen.

We dalen links naar beneden en horen een zwartkop frazelen. Een bruine kleine vos dartelt tussen de struiken

Een schilderachtig landschap met forelvijvers en kleine bosjes langs een slingerend weggetje, spreidt zich voor ons uit. Boomkruipers tieteroitieten in de bosperceeltjes.

Bovenaan gekomen slaan we links af en nemen de "gemene weg": en grensweg tussen België en Frankrijk. We horen een geelgors tsitsitten. Een leeuwerik tiereliert zijn trillers naar beneden. Een inlandse tortel roekoert in de verte.

We slaan rechtsaf. Ringmussen stjuptijlppen in het boomgewas. Roestige patrijzen rennen in paniek over de velden.

We steken een hoofdweg over en maken een ommetje om verder in het dorp terug te keren. We verbazen ons over de waterdichtheid van waterhoennestjes in een sloot. Langs de berm bekijken we nog de watereppe, en de duivekervel. Twee kleine vosjes spelen haasje over. Een veldleeuwerik hangt boven ons te tierelieren.

We komen terug in de "Neerplaats" en strekken nog even onze luie benen onder tafel om van een verfrissing te genieten vooraleer huiswaarts te keren.

Herman Soenens

DAG VAN DE AARDE OP ZONDAG 27 APRIL



Van dauwtrip tot nestkastjes

Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden en concurrerende evenementen, zoals het 'Erfgoedweekend' en de wielervedstrijd 'Luil-Bastenaken-Luik', slaagde de 'Dag van de Aarde' er toch in om een behoorlijk aantal bezoekers aan te trekken. We stonden er bij en keken er naar. Bij onze aankomst meldt natuurgids Piet Desmet ons dat de

vroegochtendwandeling, die om 5u30 startte, een 25-tal personen uit de veren gelokt heeft. Deze nachtraven waren vol lof over de schemerzone tussen donker en licht, die vooral door het ontwaken van de vogels getypeerd wordt.

Op het grasplein naast de Beverse Sporthal stonden van 13u tot 18u 's namiddags een aantal informatieve standen opgesteld. Op verschillende plaatsen demonstreerden de kindvriendelijke doe-activiteiten nog maar eens dat we ons in een interactief tijdperk bevinden. Zo timmerden heel wat kinderen (en sommige volwassenen) lustig vogelnestkastjes in elkaar. Het enthousiasme en de kracht waarmee ze met de hamer tekeer gingen, kunnen we in elk geval letterlijk als 'jong geweld' omschrijven. Ook het boetseren met klei, onder het afdak van de archeologische stand van Jozef Goderis, kende heel wat belangstelling. In de tent verkocht de Roeselaarse Wijnmakersgilde vlot rode en witte wijn. Ook de Blonde Leffes van de KSA Beveren vloeiden rijkelijk. De Popmuziekschool zorgde voor animatie en volksdansgroep Choronde danste vrolijk haar rondjes.

De Beverse Sporthal was tevens het vertrekpunt van een wandelfotozoektocht (7km) en van een fietsfotozoektocht (18km). Ondanks het onstabiele maar droge weer waren er dus toch een behoorlijk aantal deelnemers komen opdagen. De geleide wandeltocht verkende trage, verkeersarme wegen net ten noorden van de dorpskern van Beveren. Onderweg vertelde Wim Marichal onder meer over de bosplannen van 'De Groene Long', een koepel, die een 47-tal Roeselaarse verenigingen verenigt. Het Roeselaarse stadsbestuur is momenteel volop bezig met het opstellen van het structuurplan. In dit plan wordt aangeduid waar in de toekomst wonen, werken en onstspannen zal mogelijk zijn. In de ontwerpnota wordt rond de Kleiputten in Rumbekke een stadsbos van 200 hectaren voorzien, wat een zeer positieve evolutie is. Op deze plaats werd immers in 2000 en 2001 de 'Dag van de Aarde' georganiseerd. Vanuit het platform 'De Groene Long' zouden we deze bosoppervlakte echter liever over drie plaatsen verspreid zien, namelijk de Kleiputten (150 hectaren), de zuidkant van de Beverse dorpskern (30 hectaren) en de omgeving van Sint Idesbald – De Ziltten (20 hectaren). Op deze manier zou iedere Roeselarenaar zich kunnen ontspannen in een groene omgeving op wandel- of fietsafstand, liet Wim weten.

Brecht Thiers

Verslag van de vierdaags naar de Eifel van 29 mei tot 1 juni 2003

Donderdag 29 mei

Stipt om 6 uur vertrokken wij met Willy als chauffeur van de firma Meibloem, richting de Hoge Venen (gebied tussen Eupen en Malmédy). De eerste stopplaats in het erg drukke wegrestaurant bij Barchon, deed ons reeds verlangen naar de stilte van een weids landschap... de hoogvlakte van de Venen.

Onder een stralend blauwe hemel en tussen het frisse lentegroen, startten wij de voormiddagwandeling aan de Baraque Michel (675m boven de zeespiegel). Op de houten paadjes, wandelden wij via het hoogveen " les Wés" naar Signal de Botrange, het hoogste punt van België (694m). Een typisch plantje voor dit gebied is *de zevenster*, een klein, fijn, wit bloempje dat zich verborg tussen de rijsbes, graspollen en veenmos. Onderweg noteerde ik enkele blikvangers, zoals een klapekster, achterna gezeten door Piet, enkele honderden "hey" (hei) kikkervisjes in een karrenspoor, een torenvalk in de top van een spar, vuur-en andere goudhaantjes verscholen in de bomen... . Het lied van de boompieper begeleidde ons gedurende gans de wandeling.

Na de middaglunch in het café-restaurant van Botrange, wandelden wij met de groep rond het " Fagne de la Poleur". Onder een stralende zon krijsten tientallen gierzwaluwen boven onze hoofden. Ook de fluitier liet zich duidelijk horen.. De plantenliefhebbers werden bekoord door de orchideetjes. Een deel van de groep vervolgde de wandeling langs het kabbelend beekje la Poleur, verder langs het veengebied "Neûr Lowé" naar Botrange, waar de bus geparkeerd stond. Het werd een fikse wandeling die bekroond werd met een eerste waarneming van de buizerd, "de" roofvogel die zich gedurende de verdere reis onder alle schakeringen zou vertonen, zijn naam van " buse variable" waardig. Piet vond tussen alle plantjes nog de erg gespecialiseerde zonnedauw terug. Vanuit Signal de Botrange vatten wij terug onze reis aan richting Duitsland, ondertussen genietend van het wisselend landschap. Via Malmédy, de autostrade richting Trier en de afrit Bitburg, belandden wij tenslotte aan het Hotel " Am Wisselbach" in Rittersdorf.

Na een uurtje om te verfrissen, werd ons een zeven gangen avondmaal voorgeschoteld, *eine Verwöhnmenü* om duimen en vingers van.... *Juist*. Wat nogmaals bewijst dat de thuisblijvers ongelijk hadden...

Ria Wyffels